



Frode Michelsen

Gårdejer, Vanggården 1971 – 2009

Født den 13. juli 1946 i "Vanggaard", Farsø sogn

Medlem af kommunalbestyrelsen 1989 -90

Landbrugsuddannet, Asmild kloster Landbrugsskole

Formand for Venstres ungdom i Aarskredsen og Farsø Venstrevælgerforening

Medlem af DLG' s kredsledelse

Formand for Farsø Landboforening

Medlem af forskellige udvalg under Landboforeningen

Medlem af Kongshøjgårds bestyrelse

Jeg opstillede til valget i 1985, men blev ikke valgt. Med 30 stemmer blev jeg 1. suppleant. Da Vagn Liltorp måtte udtræde af kommunalbestyrelsen på grund af, at han blev valgt som vurderingsformand, blev jeg medlem den 1. februar 1989.

Jeg kommer fra et politisk bevidst hjem. Min far, Aage Michelsen, var medlem af Strandby - Farsø sogneråd i 20 år, fra 1948 - 58. Jeg var aktiv i Venstre som medlem af VU. I en periode som formand og medlem af kredsbestyrelsen for Venstre i Aars kredsen, bl.a. sammen med Nielsen-Man og mine to ældre brødre.

Jeg har et ydmygt forhold til politik, så jeg stillede først op, da andre opfordrede mig til det.

Ved min indtræden i kommunalbestyrelsen overtog jeg Vagn Liltorps pladser i Kulturudvalget og Socialudvalget. Vagn Liltorp havde været formand for Socialudvalget, den post overtog Bach Iversen, og jeg blev menigt medlem.

Jeg blev godt modtaget i den politiske gruppe, og blev sat godt ind i de løbende sager. Jeg havde en vis baggrund, i hvert fald inden for kulturområdet, da jeg var medlem af skolenævnet ved Ullits skole og en periode også medlem af skolekommissionen.

På skoleområdet var der en fast politik med fastholdelse af de 5 skoler, men det blev nødvendigt med en stram styring af timeforbruget for at fastholde den politik. Det var derfor en væsentlig opgave, at få det til at gå op i en højere enhed sammenholdt med at fastholde rimelige forhold for brugerne af skolerne.

På det sociale område var man i slutfasen med etableringen af ældreboliger i landsbyerne.

På plejehjemsområdet skete der store forandringer. Plejehjemmene Solhaven, Flejsborglund og Søperlen blev lukket. Hesselvang var også i spil til lukning.

Samtidig overtog kommunen amtets halvdel, 36 pladser, af det fælles plejehjem Højgården, som så fuldt ud blev kommunal. Min første opgave som kommunalbestyrelsesmedlem var at deltage i den formelle overdragelse af Højgården fra amtet den 1. februar 1989. De forudgående forhandlinger har jeg af naturlige årsager ikke et nærmere kendskab til.

Mit indtryk af kommunalbestyrelsesmøderne var, at der var ved at opstå nøkker med, at man skulle efterligne landspolitikken ved, at de forskellige politiske grupper skulle markere sig, uanset hvor lille uenigheden måtte være. Det stod i flere tilfælde i vejen for at træffe større visionære afgørelser.

Jeg opstillede igen ved valget i 1989, men blev ikke valgt. Jeg kom derfor til den erkendelse, at det var tid at stoppe og koncentrere mig om mit landbrug og mit arbejde i landboorganisationerne.