



Kurt Friis Jørgensen

Landmand

Medlem af kommunalbestyrelsen 1998-2007

Født 25. december 1955 i Tvis

Landbrugsuddannet

Forskellige poster inden for dansk landbrugsorganisationer

Medlem af skolebestyrelsen ved Ullits Skole

Medlem af bestyrelsen for Museet Herregården Hessel

Medlem af bestyrelsen for Farsø Efterskole

Medlem af bestyrelsen for Produktionsskolen Kongshøjgaard

Jeg havde ikke nogen ønsker om at stille op til valg til kommunalbestyrelsen, det var mere en tilfældighed. Jeg var aktiv i landboorganisationen og formand for skolebestyrelsen på Ullits skole. En dag kom Vagn Liltorp kørende i traktor ude på marken, hvor jeg arbejdede. Under snakken spurgte han mig, om jeg ville opstilles for Venstre i Ullits til det kommende kommunalbestyrelsesvalg, da han måtte udtræde, fordi han var valgt som vurderingsformand. Vi snakkede frem og tilbage om muligheder og risiko, som han mente var fifty – fifty. Jeg havde ikke planlagt at skulle bruge tid på kommunalbestyrelsesarbejde. Jeg stillede op og blev valgt.

Ved konstitueringen blev jeg medlem af Kulturudvalget og Socialudvalget.

Kulturudvalget interesserede mig på grund af skolerne, jeg mente, jeg havde nogen erfaring fra min tid som skolebestyrelsesformand, som kunne bruges.

Socialudvalget var spændende. Vi gik i dybden med sagsbehandlingen på enkeltsagsniveau. Vi havde en væsentlig stigning i udgiftsniveauet, særlig på grund af udgifter til anbringelse af børn uden for hjemmet. Vi lyttede til sagsbehandlerne som fagfolk, og når de omtalte massiv omsorgssvigt, skulle der voldsomt gode argumenter til for at imødegå dem. Vi havde en mistanke om, at der skete anbringelser, hvor det burde være undgået og måtte derfor gå dybt ind i sagerne.

Plejhjemmene trængte til en modernisering. Finansiering hertil blev skabt ved at ændre plejhjemmenes status til ældreboliger. Herved blev der frigivet kapital til renoveringen, og beboerne kunne få boligsikring til hjælp til husleje. Det var kassetækning, men den fik stor opbakning i kommunalbestyrelsen. Efter renoveringen var der 83 boliger, 20 % over landsgennemsnittet, så der var pladser til de stigende antal ældre. Der var 9 pladser på Hesselvang, som vi fik at vide, var det tal, der var nødvendigt for en rationel vagtplan. Hesselvang er blevet lukket af den nye kommune med den begrundelse, at de få pladser ikke kunne give en optimal drift – er vi blevet klogere eller hvad?

Der skete også en renovering af skolerne, især skete der en stor renovering af Farsø skole. Det ærgrer mig, at vi ikke fik flyttet indskolingene over til hallerne og idrætspladsen, hvor der er bedre plads, og som ville have givet mere luft til den indeklemte Farsø skole.

Hallerne i Hvalpsund og Strandby havde store økonomiske udfordringer, som gav anledning til mange drøftelser. Problemet var, at man fra starten havde slået for stort op med cafeteria og halbestyrer, som der ikke var økonomisk dækning for, og som stadig gav nogle økonomiske eftervirkninger.

Farsø hallerne (Dronning Ingrid hallerne) blev kraftigt renoveret og udbygget. Projektet kunne kun realiseres, fordi der var et konstruktivt samarbejde mellem kommunalbestyrelsen, halbestyrelsen og idrætsforeningerne og så med en kreativ model for finansiering. Et projekt som vi kan være stolte over, og som jeg driller mine nuværende byrådskolleger med, at dengang var der visionære politikere.

I den tid, jeg har været medlem af kommunalbestyrelsen, har der været økonomiske problemer med Stenaldercentret i Ertebølle. Årsagen hertil er, at kompromiserne om tilskud til centret har bevirket, at det kunne overleve og heller ikke mere. Vi skulle nok have været mere konsekvente, enten at bevilge det nødvendige til en ordentlig drift eller lukke det.

Urhøjeprojektet gav store avisoverskrifter og megen debat. Det skyldtes nok mere personlige modsætningsforhold mellem enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Fransgaard-siden var heller ikke positiv på grund af de ydede tilskud. Projektet kører udmærket den dag i dag uden tilskud.

I perioden 2000-07 var jeg medlem af Kulturudvalget og Økonomiudvalget. Arbejdet i Økonomiudvalget var spændende, idet alle sager, der skulle behandles i kommunalbestyrelsen, skulle passere dette udvalg. Udover at være med til at præge beslutningerne, så kom jeg også tættere på ledelsen. En af de store beslutninger var køb af ny færge til Hvalpsundoverfarten. Den gamle færge var efterhånden blevet meget dyr i drift. Da jeg senere blev medlem af færgebestyrelsen, måtte jeg konstatere, at den nye færge var lige så dyr, men det skyldes, at der bliver stillet stadig skrappe krav – krav som sikkert ville have bevirket, at den gamle havde fået sejlforbud.

I perioden blev beslutningen om den nye kommunesammenlægning truffet. I starten var der en vis usikkerhed om, hvordan og med hvem den skulle gennemføres. Vi havde kontakt med Nibe og Rebild, som havde en bedre økonomi. Slutfacit blev, at vi gik sammen med Aars, Løgstør og dele af Aalestrup, ud fra devisen, at lige børn leger bedst. Vi var alle lige fattige og må konstatere, at 4 minusser ikke giver plus.

Jeg må konstatere, at det var mere spændende at være medlem af Farsø kommunalbestyrelse end af Vesthimmerlands byråd. Vi var tættere på beslutningerne.

Set tilbage på tiden i Farsø kommunalbestyrelse, har det været to gode perioder med Kjeldsen som borgmester og et godt samarbejde med Jens Chr. Pedersen og Søren Virenfeldt. Oppositionen med Fransgaard i spidsen kunne give anledning til nogle voldsomme debatter, især når det drejede sig om økonomi.

Vi havde også en anden god tradition, nemlig spisningen efter kommunalbestyrelsesmøderne. Selv om bølgene kunne gå højt under kommunalbestyrelsesmøderne, var der en hyggelig og afslappet

atmosfære under spisningen, der godt kunne trække ud til kl. 23 - 02. Diskussionen gik på tværs af grupperne og alle emner kunne berøres. Det var utvivlsomt en væsentlig årsag til det gode sociale sammenhold, trods politisk uenighed. Denne tradition savner jeg i det nye byråd.